



GROENE GORDEL
& HAGELAND

VISITIE VLAAMS-BRABANT

NAJAAR 2023

WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE

**Gravel-
biken
in het
Dijleland**

**Hagelandse
wijn
proeven**

N 24

**Het
genoegen
van de
geuze**



**Wandelen:
avontuur of
romantiek?**

Wandel een heerlijke herfst tegemoet

Wandelen is dat nooit zomaar in #dewandelprovincie. Zeker niet in de herfst, want dan is onze provincie op z'n allermooist. Dauwdruppels parelen op de toppen van je schoenen als de regen van de dag voordien een laagje mist werpt over de Brabantse Wouden. De najaarszon probeert door te breken terwijl jouw ochtendwandeling je terug naar je B&B brengt waar de ontbijttafel rijkelijk gedekt staat. Begint het al te kriebelen?

Goed zo! Want zo zijn er nog veel meer bijzondere wandelverhalen te schrijven in Vlaams-Brabant. Of je nu liefst alleen op pad gaat, een vriendenweekend plant of een romantisch uitje. De knooppunten wijzen je de weg naar de stilte van onze wouden. Of naar de lambiekbrouwers en -kroegen van het Pajottenland en Zennevallei. Jef van café De Bascule in Bellingen vertelt je in dit nummer waarom hij nog steeds lambiek uit een stenen kruik schenkt. Of liever een wandeling naar de bruisende stadjes van het Hageland tussen de wijnheuvels? Misschien kan je meteen een wijndomein bezoeken? Enkele wijnbouwers – een eminence grise en jong wijngeweld – geven met plezier hun wandeltips.

Je kan natuurlijk ook prachtige fietstochten maken. Onze tip? De Witte Goudroute door de witloofstreek. De route biedt meer dan de typisch Vlaams-Brabantse lekkernij. Zo ontdek je het kasteel waar Rubens woonde en schilderde, de natuur van de Groene Vallei en een bier met de naam Witlov. Maak er een culinaire fietstocht van aperitief tot dessert van en proef letterlijk van de streek.

Zin in een sportieve fietslus? Dan zit je helemaal goed. Als ze het Belgisch, Europees én wereldkampioenschap gravelbiken hier organiseren, wil dat wat zeggen. Elke Bleyaert tip haar favoriete gravelpaden. De bezielster van The Women Peloton is ook de kersverse vrouw van wielrenner Jasper Stuyven. Proficiat aan de jonggehuwden, trouwens!

Oh ja, dit is echt wel het vertrouwde Groene Gordel en Hageland Magazine dat je in je handen hebt. Maar echt goed bekt die lange titel niet, toch? Visit Vlaams-Brabant is het dus voortaan. Een nieuwe titel, een nieuw kleedje, met nog meer inspiratie en praktische tips waarmee je onmiddellijk op stap kan!

Gunther Coppens
Voorzitter Toerisme
Vlaams-Brabant



4 Gravelbiken in het Dijleland met Elke Bleyaert



TOERISME AWARDS

20



WANDEL- VAKANTIES



13

INHOUD

Het gravelparcours	4
Het genoeg van de geuze	7
Sprankelend Hageland	10
Wandelvakanties	13
Liefde voor de tafeldruif	18
Zij maken jouw bezoek onvergetelijk!	20
Proef de witloofstreek	22
Digitaal wandelen	23
Schatten zoeken in Zoutleeuw	24
Dieric Bouts Festival	26



7 HET GENOEGEN VAN DE GEUZE

COLOFON Dit magazine is een initiatief van Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1, 3010 Leuven, O.N.: 0422.667.404 – RPR Leuven | augustus 2023 | **Vormgeving:** Bridgeneers | **Copywriting:** Bart Claes (www.wartaal.be) | **Foto's:** ©, Provincie Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaams-Brabant, Lander Loeckx, Bert Dekelver, Marco Mertens, Thomas de Boever, Erard Swannet, Visit Halle, Visit Leuven, RMN-Grand Palais (Palais des Beaux-Arts de Lille, Lille), Lucas Museum of Narrative Art (Los Angeles), artinlanders.be, Dominique Provost, Staatliche Museen Zu Berlin (Gemaldegalerie, Berlin), Christoph Schmidt | **Druk:** Artoos | ISSN-2466-6513 | Deze publicatie is met de grootste zorg samengesteld. Toerisme Vlaams-Brabant vzw is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen en/of onnauwkeurigheden in de opgenomen gegevens. | **Beleidsverantwoordelijke:** Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme | **Coverfoto:** Doode Bemde/Brabantse Wouden, Erard Swannet.

HET GRAVEL-PARCOURS

- GRAVELBIKEN IN HET DIJLELAND MET ELKE BLEYAERT -

“Met ‘The Women Peloton’ maakt Elke plaats voor fietsen in het leven van vrouwen.”

VAN KAMPIOENEN

Met een kersverse echtgenoot als Jasper Stuyven was het moeilijk om niet te bezwijken voor de fiets-sport. Het liefst trapt Elke Bleyaert het Dijleland in. Even helemaal verdwijnen tussen de bomen van het Meerdaalwoud, klimmen over kasseien om dan tempo te maken op grindwegen door open velden. “De eerste editie van het Europees Kampioenschap Gravel kon geen beter parcours gekozen hebben”, zegt ze.



Elke Bleyaert
30 jaar
Bezieler van The Women Peloton. Getrouwd met Jasper Stuyven.

Haar eerste passie was de paardensport. Al van jongs af aan was ze erdoor gebeten en het competitiebeest in Elke kon er zich volop in uitleven. Maar wat doe je als je samen bent met iemand als Jasper Stuyven, die in 2021 nog zomaar eventjes Milaan-San Remo ging winnen? Dan kies je ook voor een stalen ros. “Mountainbiken vooral, en het liefst in het Meerdaalwoud waar je de mooiste single tracks vindt. Een technische uitdaging en ook gewoon een heel mooi sprookjesbos”, vertelt Elke.

“Met mijn mountainbike kan ik genieten van de mooie gravelroutes: ik kan lange afstanden afleggen en verken groene wegen waar autoverkeer niet kan komen. Het brengt me naar de mooiste verborgen plaatsen. De Kapel van Steenbergen in Oud-Heverlee is een van mijn vaste haltes. Mijn bidon bijvullen? Dat doe ik aan de Minnebron, waar het drinkwater gewoon uit de ondergrond opborrelt.” Volgens de legende zal iedereen die van de bron drinkt binnen een jaar trouwen. Dat kan kloppen, Elke en Jasper trouwden in juni 2023!

In den Congo

Voor de grote dorst raadt Elke In den Congo aan, onder de kerktoren van Vossem. Het mag dan wel de thuisbasis zijn van de officiële fanclub van Remco Evenepoel, het is ook het stamcafé van Jasper z'n beste vrienden. “Een gezellige kroeg waar de pintjes amper één euro kosten!”

Haar advies om het parcours van het Europees Kampioenschap te verkennen? Neem je tijd. Boek een B&B en las tijdens je fietstochten voldoende haltes in. “Want die zijn er genoeg. Het Warandepark van Tervuren, het AfricaMuseum, het Kasteel van Neerijse, het Zoet Water en het Meerdaalwoud. En een dagje Leuven is altijd een goed idee. Meer dan genoeg voor een gevuld fietsweekend met vriendinnen.”

The Women Peloton

Met ‘The Women Peloton’ maakt Elke plaats voor fietsen in het leven van vrouwen. “Dat gaat immers over meer dan de keuze voor het juiste materiaal, voor sportvoeding en zo meer. Een

vrouw gaat zoveel fases door in haar leven die invloed hebben op haar sport. Een zwangerschap, menstruatie, de menopauze, en dan is er nog de combinatie met de job, de kinderen, het soms drukke leven. Dat heeft impact op het lichaam. Hoe beter je je eigen lichaam leert kennen, hoe beter je jou zal voelen op de fiets.”

Want een lichaam heeft sport en beweging nodig, net als je geest. “Je komt op plaatsen waar je anders niet komt, waar je kan wegdromen en je gedachten de vrije loop kan laten. Sport brengt Jasper en mij de hele wereld rond. Ik fietste in Zuid-Afrika, Zwitserland, Mallorca en ontdekte plekjes waar je met de wagen gewoon

niet geraakt. En dat is evenzeer hier in het Dijleland zo.” *



Meer 'Jong koersgeweld'?
Ontdek hier de favorieten van Jasper Stuyven, Thibau Nys en Remco Evenepoel.

Word zelf kampioen gravelbike

De mooiste gravelpaden vind je in Vlaams-Brabant! Het is geen toeval dat op 1 oktober 2023 het allereerste Europees en Belgisch Kampioenschap Gravel het Dijleland aandoet. In oktober 2024 landt ook het WK Gravel in de streek. Wat maakt Vlaams-Brabant toch zo onweerstaanbaar voor gravelbikers? Download de knapste gravelroutes en ontdek het meteen zelf.

→ TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/GRAVEL



2



3

- 1 Kasseistroken door open velden...
- 2 ... en onverharde holle wegen.
- 3 Het AfricaMuseum in Tervuren.

5x Fietsvriendelijke logies

Deze fietsvriendelijke logies zijn de ideale uitvalsbasis om de gravelroutes in het Dijleland te verkennen.



1

Park 7

Luxeus logeren in een 17de-eeuwse papiermolen, op een groot kasteeldomein.
Huldenberg
→ PARK7.BE



2

Baron's House

Acht stijlvolle kamers in het koetshuis van het Kasteel van Neerijse.
Neerijse
→ BARONSHOUSE.BE



3

Villa Terlanen

Strakke architectuur, omringd door de stilte en rust van het bos.
Overijse
→ VILLATERLANEN.COM



4

Hotel Panorama

44 kamers, 12 tennisbanen en fiets-, mountainbike- en wandelpaden voor de deur.
Overijse
→ HOTELPANORAMA.BE



5

B&B Vallis Dyliae

De stijl van een Engels landhuis, met glazen serres in de tuin.
Korbeek-Dijle
→ VALLISDYLIAE.BE

VLAAMS-BRABANT

GROENE GORDEL

-IN CAFÉ DE BASCULE-
LAMBIEK VAN 'T VAT & GEUZE UIT DE KELDER

HET GENOEGEN VAN DE GEUZE



2

- 1 Jef Koolen, cafébaas en geuzesteker.
- 2 Jef met "Wanne", voorzitter van de Lambiekstoempers.

Hier wordt lambiek nog uit een stenen kruik geschonken, brandt de stoof op koude dagen en kan je altijd een boterham met plattekaas krijgen. De Bascule in Bellingen is een bruin café zoals je ze nog alleen in het Land van de Lambiek vindt.



Je hoort er het rollende Pajotse dialect aan de toeg, maar ook scherp Amerikaans aan tafel of onverstaanbaar Chinees op het terras. Ze komen van ver, van heel erg ver om het nieuwste lambiekbier van het Pajottenland, de Oude Geuze Bascule, te proeven.

Nog zo'n 30 andere Oude Geuzes en Oude Krieken sieren de kaart, net als een resem andere streekbieren en lambiek van 't vat.

“Hoe rijker de lambiek stroomt, hoe straffer de verhalen”

Het pronkstuk van het interieur is een oud meetinstrument, een onderdeel van de bascule waar tot laat in de vorige eeuw graan en bieten werden gewogen voor ze op de trein werden geladen. De landbouwers van de streek verzamelden na de levering in de kroeg, tussen pot en pint. Hoe rijker de lambiek toen vloeide, hoe straffer de verhalen werden.

Lambiekvaten in de kelder

“Van de eerste lichting van 2500 flessen van 75cl zijn er na drie weken nog 700 over”, glundert cafébaas en geuzesteker Jef Koolen. “Terwijl ik gewoon een oude traditie nieuw leven wilde inblazen. Vroeger trokken cafés immers lambiek op flessen uit noodzaak. Een aangesneden vat lambiek zou anders toch alleen maar verzuren. Samen met brouwer Koen Christiaens heb ik vaten lambiek in de kelder de tijd gegeven om te rijpen. Na drie jaar konden we oude en jonge lambiek mengen, bottelen en laten narijpen. Het resultaat van dit geuzesteken mag er zijn.”

De Oude Geuze Bascule smaakt nergens beter dan hier, met zicht over het Pajotse landschap terwijl de muren boven de houten lambrisering de geschiedenis van de streek vertellen.

Op de cafévloer

“Het café is ongeveer 120 jaar oud, dus verhalen zijn er genoeg om te vertellen. Maar zo straf als tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het nooit. Een mijn op de spoorlijn liet een passerende trein de lucht in vliegen. Alle gewonden en doden werden hier op de cafévloer gelegd. En in de tuin stortte zelfs een vliegtuig neer. Het zijn oude verhalen, ik weet er ook niet altijd het fijne van, maar ze duiken nog steeds bij tijd en stond op.”

- 3 Lambiek in stenen kruiken.
- 4 In de kelder rijpt lambiek in houten vaten.
- 5 Een beetje troebel en een dunne kraag.
- 6 Waar de verhalen na elk glas aangedikt worden.



Maand van de Lambiek: 30 september – 29 oktober

Een hele maand lang gunnen de lambiekbrouwers en geuzestekers van het Pajottenland en de Zennevallei je een blik tussen de vaten en brouwkuipen. Er zijn mooie wandelingen en thematische fietstochten te maken, volkscafés pakken uit met proeverijen en de hele streek viert mee.

→ [TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/LAMBIEK](https://toerismevlaamsbrabant.be/lambiek)

Metal

Wie ook op tijd en stond opduikt, is dorpsgenoot Jeroen Camerlynck. De frontman van De Fanfaar en metalband Fleddy Melculy woont op een steenworp. Paul Severs zaliger was ook een graag geziene stamgast. Hoe rock 'n roll kan lambiek zijn? *

De Bascule

Hondzochtstraat 3, Pepingen

→ [FACEBOOK.COM/DEBASCULEBELLINGEN](https://facebook.com/debasculebellingen)

T(r)appen in Lambiekland

Met de Zenne als houvast trap je met de fiets door de streek van de Brettanomyces Bruxellensis en de Brettanomyces Lambicus. De wat? Deze wilde gisten zweven door de lucht en zetten al eeuwenlang het spontane gistingsproces van lambiekbier in gang. Het geheim van dit unieke bier zit 'm dus in de lucht én in de vingers van de gepassioneerde lambiekbrouwers. Onderweg hou je halt aan enkele culinaire haltes waarbij je de lokale specialiteiten proeft.

→ happenentrappen.nl/route/298



“Hoe rijker de lambiek toen vloeide, hoe straffer de verhalen werden.”

LAMBIEK UIT DE KRIJK

Authentiekier dan hier, vind je ze niet. In deze 7 volkscafés smaakt een traditioneel gebrouwen lambiekbier het best. Een volledig overzicht van alle authentieke lambiekcafés in de streek vind je op → [LAMBIKSTOEMPERS.BE](https://lambikstoempers.be).

1 DE KLUIS

Nachttegaalstraat 128,
1501 Halle

2 DEN HAAS

Wijngaardbosstraat 6,
1755 Gooik

3 DEN HERBERG

Oct de Kerchove
d'Exaerdestraat
16, 1501 Halle

4 BIJ GUST

Dorp 19,
1750 Lennik

5 IN DE OUDE SMIS VAN MEKINGEN

Jan Baptist
Cardijnstraat 10,
1600 Sint-Pieters-
Leeuw

6 IN DE VERZEKERING TEGEN DE GROTE DORST

Frans Baetensstraat 45,
1750 Lennik

7 SPONTANE GOESTING

Lenniksebaan 159,
1701 Itterbeek



Geloof me niet, kom proeven!”

Jos Vanlaer,
eminence grise van
domein Kluisberg

BEKKEVOORT

WIJNDOMEIN KLUISBERG

“Zeg papa, als we nu eens wijn maken van de perziken die je teelt?” Het jeugdige idee van Jos Vanlaer werd geen succes. Dus beplante hij een lapje grond op de Kluisberg in Bekkevoort met druivenranken. Veertig jaar later telt domein Kluisberg 28.000 wijnstokken en de lekkerste wijnen van ‘t land.

Wijnboer Jos moet hartelijk lachen als we hem herinneren aan zijn eerste wijnavonturen. “Mijn vader was toen de enige perzikteiler in het Hageland. Maar perzikwijn? Neen, daar waren de mensen niet op aan het wachten. Dat besefte ik zelf ook wel na de eerste slok. Dus besloot ik enkele druivelaars te planten en die mooie Hagelandse traditie van het wijn maken echt te koesteren. Ik ben hier geboren en getogen. Wijn maken is voor mij de liefde voor de streek vatten in een fles.”

Met de hele familie

En dat lukt wonderwel. Die enkele wijnranken op de Kluisberg werden er intussen 28.000, goed voor acht hectare aan wijngaarden. Domein Kluisberg is een gevestigde waarde in het Vlaamse wijnlandschap en een bloeiend

familiebedrijf. Jos en zijn vrouw Daniëlla weten dat hun bedrijf bij hun kinderen Bart en Lincy in goede handen is. Ook kleinkinderen Ruben, Jolina en Jolana steken mee de handen uit de mouwen. Ze maken witte, rosé en rode wijnen met een grote variatie aan druivensoorten: müller-thurgau, pinot gris, kerner, pinot blanc, chardonnay, lemberger, dornfelder en merlot. En alle wijnen hebben een beschermde oorsprongsbenaming Hagelandse Wijn.

“Mijn favoriet? De Kluisberg Pinot Gris. Een klassewijn met een stevig boeket, geknipt als restaurantwijn. De druivensoort gedijt heel goed in het Hagelandse klimaat. Maar je hoeft me niet te geloven, kom gerust zelf proeven. Je zal ontdekken dat het Hageland een heel hartelijke streek is.”

Welkom in Wijndomein Kluisberg

Jos Vanlaer leidt je met veel plezier rond in de wijngaarden en de moderne wijnmakerij. Boek jouw groepsbezoek via info@kluisberg.be.

Rijnrode 5, 3460 Bekkevoort

→ [KLUISBERG.BE](https://www.kluisberg.be)

Het zijn spannende dagen voor de Hagelandse wijnbouwers. Van het jonge wijngeweld tot de ervaren rot kijkt uit naar de pluk. Wordt het een goed jaar? Of een heel erg goed jaar? Oordeel zelf!

HAGELAND

SPRANKKELEND

Een slecht jaar? Niet in het Hageland.”

Philip Trappeniers,
creatief wijnmaker
van domein Barenberg

SCHAFFEN

WIJNDOMEIN BARENBERG

Toen Philip Trappeniers een oude hoeve op de Barenberg in Schaffen kocht, wist hij niet meteen wat te doen met het perceel van wel een hectare groot. Tot hij de elegant glooiende wijnhellingen van het Hageland zag. Hij schoolde zich tot wijnbouwer en -maker en laat sinds 2015 een frisse wind door het wijnlandschap waaien.

Barenberg is een charmant klein wijndomein, amper 1100 wijnstokken groot. Je kan de wijn gewoon op het domein zelf kopen of in de streekwinkel van Visit Diest. De inwoners van Schaffen hebben de jonge wijngaard al snel in hun armen gesloten. De jaarlijkse opendeurdag is uitgegroeid tot een tof buurtfeest, en als de druiven rijp zijn voor de pluk, staat er een legertje vrijwilligers te trappelen om aan de slag te gaan. “Want dan moet het snel gaan. We starten in de ochtendlijke kilte en op twee tot drie uur tijd plukken we alle druiven. Zo blijven de druiven goed fris, dat komt de kwaliteit ten goede”, vertelt Philip.

Vier plukmomenten zijn er, want de vier verschillende druivenrassen volgen elk hun eigen ritme. Naast de klassieke pinot gris koos Philip voor drie opmerkelijke druivensoorten. “De resistente soorten johanniter, solaris en sauvignier

gris. Resistent betekent dat we de druiven op een heel ecologisch verantwoorde manier kunnen telen, zonder chemische behandeling. Ze leveren verrassende witte wijnen op, krachtiger en fruitiger dan wat je misschien wel verwacht. Ze vallen in de smaak.”

Nooit een slechte zomer

Een slecht wijnjaar kent domein Barenberg niet. “Want als de druiven wat minder zon hebben gekregen, maken we er schuimwijn van. Iets zuurdere druiven zijn daarvoor ideaal en met johanniter en sauvignier gris maak je echt lekkere schuimwijn. Zo wordt een slechte zomer toch weer een goede zomer.”

En wil je echt een origineel wijntje proeven? Ga dan voor bier! De Diestse brouwerij Bastion maakt met de solarisdruiwen van Barenberg het blonde aperitiefbier Aegir Solaris. Een op en top verfrissend streekproduct.

Op de Barenberg

Philip laat je graag proeven van zijn Barenberg. Maak een afspraak voor een bezoekje aan het wijndomein via info@barenberg.be.

Hezestraat 1, 3290 Schaffen

→ [BARENBERG.BE](https://www.barenberg.be)

TIP VAN WIJNBOER PHILIP

“De Vliegveldwandeling neemt je 10,9 km lang mee, helemaal rond het vliegveld van Schaffen en door de boomplantages van “het Schaffens veld”.”

Vertrek aan de kerk van Schaffen en volg de knooppunten:



TIP VAN WIJNBOER JOS

“De Rijnrodewandeling (14,3 km) trakteert je op weidse uitzichten van op de Hermansheuvel. Wijndomein Kluisberg ligt op 600 meter van de wandeling (via Rijnrode tussen knooppunt 331 en 912).”

Vertrek aan de kerk van Assent en volg de knooppunten:



WANDELINSPIRATIE

De mooiste wijnwandelingen

De najaarszon zakt achter de heuvels en zet de sierlijke rijen wijnranken in een oranje gloed. De druiventrossen zijn bijna rijp voor de pluk en een zuiders vakantiegevoel overvalt je als je dieper het fraaie landschap in stapt. Al zin in? Vet je stapschoenen alvast in en trek naar de Houwaartse Berg, waar je de ene wijngaard naast de andere vindt. Maar ook de Chartreuzenberg, de Kluisberg, de Molenberg en veel andere heuvels genieten mee van het Hagelandse microklimaat dat van het Hageland een echte wijnstreek maakt. Je vindt de mooiste wijnwandelingen en wijnfietsroutes op:

→ [TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/WIJN](https://toerismevlaamsbrabant.be/wijn)



4



3

- 1 Jos en Bart Vanlaer op domein Kluisberg.
- 2 Philip Trappeniers van wijndomein Barenberg.
- 3 Kluisberg Pinot Gris, recht van 't vat.
- 4 Zuiderse wijnmomenten.
- 5 Proeven tussen de ranken van Barenberg.

Sprankelend Hageland

Aan het einde van de zomer is het tijd om te oogsten én te feesten. Tijdens 'Sprankelend Hageland' in augustus en september nodigen de wijnbouwers je uit voor rondleidingen, proeverijen, arrangementen, tochten en meer wijnbelevingen.

→ [TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/WIJN](https://toerismevlaamsbrabant.be/wijn)

TIP! Op de laatste zaterdag van augustus verzamelen de wijnbouwers voor de kerk van wijndorp Wezemaal voor de jaarlijkse wijnfeesten. De Houwaartse wijnboeren doen dat in november nog eens over.

→ [ROTSELAAR.BE/WIJNFEESTEN](https://rotselaar.be/wijnfeesten)

→ [HOUWAARTSEWIJNGAARD.BE](https://houwaartsewijngaard.be)

Word wijnexpert met de aromakaart

Hoe smaakt dat, johanniter? En müller-thurgau? Hoe kies je de juiste Hagelandse wijn? Op de aromakaart geven alle druivensoorten die in het Hageland worden geteeld hun geheimen en aroma's prijs. Download of bestel je gratis aromakaart. *

→ [TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/PUBLICATIES](https://toerismevlaamsbrabant.be/publicaties)



5



HERFST IN DE BRABANTSE Wouden

WANDEL-VAKANTIES



Avontuur of romantiek? Met een bonte bende, met z'n tweetjes of gewoon alleen? Tussen de dwarrelende herfstbladeren in de Brabantse Wouden wordt elke wandeling een onvergetelijke beleving. Dus neem alvast je stapschoenen en - je weet nooit - je regenjas uit de kast en boek een deugddoend wandelweekend.



Digitaal wandelen



Geen paaltjes met wandelknooppunten te zien? Geen nood, het digitale wandelnetwerk is overal! Nog niet vertrouwd met dit systeem? Kijk snel op pagina 23 en je bent vertrokken.

→ [TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/WANDELROUTEPLANNER](https://toerismevlaamsbrabant.be/wandelrouteplanner)

WANDELWEEKEND MET Z'N TWEETJES

Romantisch Miradal

Volg de ochtendmist tot diep in het Meerdaalwoud, naar hertogelijke salons als romantische open plekken. Om daarna samen aan de kachel van een gezellige B&B op te warmen. Een wandelweekend in de luxe van het Miradal is een heerlijk tussenuitje met z'n twee.

De bomen sluiten zich achter ons als we de lange oprijlaan van B&B Miranoza op rijden. Aan de rand van het Meerdaalwoud - of Miradal, zoals dat nog romantischer klinkt - wacht gastvrouw Audrey ons op. Haar huis is een architecturaal pareltje, met twee heerlijke gastenkamers. De handdoeken, de lakens, de zeep ruiken zo fris en heerlijk dat het opvalt. Geen toeval, want Audrey is een geurspecialiste die eigen parfums en geuren maakt. Graag samen met jou, als je een workshop boekt.

Bos-bos-bos

Helemaal uitgepakt, rest er nog wat tijd om het woud te verkennen. De elektrische fietsen staan al klaar en de knooppunten wijzen de weg over de rechte bosdreeven naar onthaalpoort De Torenvalk. De uitkijktoren biedt een zicht over de wiegende boomtoppen in de zachte herfstbries. Het Heverleebos brengt ons verder en helemaal autovrij tot aan de rand van Leuven. Aan knooppunt 75 fietsen we door het prachtige Arenbergpark. Via Bierbeek en Mollendaalbos keren we terug naar onze

B&B. Als de zon tussen de bruingekleurde bladeren van de bomen speelt, wanen we ons ergens heel ver weg.

Katoensatijnen lakens

Als de najaarszon dieper achter de bomen zakt, luisteren we onder de magnoliaboom aan het terras naar de avondgeluiden van het woud rondom ons. Om ons dan op te warmen aan de speksteenkachel terwijl Audrey alvast een aperitiefje schenkt alvorens ons op koers te laten zetten naar een van de fijne restaurants die de streek rond Leuven rijk is. Het is nadien zalig wegdromen in de katoensatijnen lakens op het kingsize bed.

1 Op weg door het hertogelijk Miradal.

2 Knus logeren in het woud.

Ochtendmist

De volgende ochtend zijn we vroeg uit de veren. Een tip van Michiel, de man van Audrey, en hij heeft meer dan gelijk. Want als de mist over de weiden aan de rand van het woud rolt, komt het landschap wondermooi tot leven. Met morgendauw op onze schoenen zijn we net op tijd terug aan ons gastenverblijf voor een luxueus, verfijnd verwenontbijt.

Mysterieus Miradal

De Dikke Eikwandeling is een echte aanrader om het betoverende Meerdaalwoud te verkennen. Bijna 13 kilometer lang en vol variatie, van diepe holle wegen tot prachtige vergezichten aan de rand van het woud, over rechte dreeven en smalle bospaadjes. De dikke eiken en de prille herfstkleuren geven het Miradal iets mysterieus. Misschien is het de eerbiedwaardige leeftijd van het woud, als deeltje van het Kolenwoud dat al in de jongste ijstijd de streek bedekte. De allerdikste eik

staat aan de ... Dikke Eikdreef. Hij is meer dan 300 jaar oud en heeft een stamomtrek van meer dan vijf meter!

Hertogen hebben het woud door de eeuwen heen naar hun hand proberen te zetten, met romantische kijkassen en open salons waar ze maar al te graag kwamen flaneren. Hadden ze ook af te rekenen met een wispelturig herfstweertje? Wij wel, en uitgewaaid en uitgeregend kloppen we weer aan bij onze thuisbasis voor het weekend, het lekker warme 'boomhuis' van Audrey en Michiel. *



DIKKE EIKWANDELING

* Startpunt

Cultureel Centrum De Borre, Speelpleinstraat 10 in Bierbeek. Maar knooppunt 114 ligt vlakbij B&B Miranoza.

* Afstand

12,7 km

* Wandeltijd

Ongeveer 3 uur

* Goed om te weten

95% onverharde wegen. Volg de rechthoekige knooppuntenbordjes met rode opdruk.



S = Startpunt

Andere wandellussen in de buurt:

Dikke Beukwandeling (15,2 km), Sint-Joris-Weert. Schavaaiwandeling (7,8 km), Bierbeek.

Kaartjes, informatie en meer wandelingen vind je op:

→ [TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/WANDELEN](https://toerismevlaamsbrabant.be/wandelen)

5x Heerlijke hotspots

Een stijlvolle B&B en toffe restaurantjes in de buurt van het Meerdaalwoud.



B&B Miranoza

Architecturale parel aan de bosrand.

Alex Vermaelenstraat 53, Oud-Heverlee

→ [MIRANOZA.BE](https://miranoza.be)



Restaurant Vers Namur

Belgische klassiekers met seizoensgebonden streekproducten.

Naamsesteenweg 64, Oud-Heverlee

→ [VERSNAMUR.BE](https://versnamur.be)



Restaurant Spaans Dak

Verfijnde keuken aan de rand van het Zoet Water.

Maurits Noëstraat 2, Oud-Heverlee

→ [SPAANSDAK.BE](https://spaansdak.be)



Eet-Staminée In De Molen

Gezellige brasserie in het hart van het dorp.

Dorpsstraat 14, Bierbeek

→ [INDEMOLLEN.COM](https://indemolen.com)



Bistro de Borre

Korte keten met een sociaal verhaal.

Wijnenberg 2, Bierbeek

→ [BISTRODEBORRE.BE](https://bistrodeborre.be)

Liefde voor de tafeldruif

Het was liefde op het eerste gezicht. Nog voor hij zijn vrouw leerde kennen, raakte Erik Van Camp in de ban van de Royal, de Leopold III en de Ribier. "Ik wist het meteen, ik zou tafeldruiven telen!"

Een straf verhaal, dat van Erik Van Camp. Als student zag hij op de zaterdagmarkt van Mechelen dikke trossen druiven liggen. "Ik ben opgegroeid in een streek waar vooral tomaten werden geteeld en ik wilde niet zomaar de zoveelste tomatenteler worden", vertelt hij. "Toen zag ik die ronde, sappige druiven en ik kreeg ze niet meer uit mijn hoofd. Zo'n lekker en uniek fruit. Ik wilde weten waar die druiven geteeld werden."

Dus trok hij naar de Druivenstreek. "Eerste stop: het Druivenmuseum in Overijse. Bezoekerscentrum Druif, heet dat vandaag. Ik leerde er over de geschiedenis van de tafeldruif en raakte nog meer gefascineerd. Eens buiten, heb ik een teler in de buurt bezocht, een dikke tros gekocht en de serres bewonderd. Ik was verkocht, ik zou druiventeler worden."

Felix

Met jeugdige overmoed verhuisde Erik naar Hoeilaart, huurde er serres en begon druiven te telen. Dertig jaar later

is hij nog even gepassioneerd en kijkt zijn streekwinkeltje uit over een reeks nieuwe serres. In de winkel vind je naast tafeldruiven ook verse groentjes, fruit en veel streekproducten als wijn, druivensap en zelfs het druivenbier Felix.

Dat is een naam als een klok hier in deze streek. Hovenier Felix Sohie bouwde in 1865 de eerste druiven-serres in zijn thuisdorp Hoeilaart. Al snel palmde de teelt de hele streek in. Hoeilaart, Huldenberg, Overijse, Bertem en Tervuren werden echte 'glazen dorpen': in 1961 telde de streek wel 35.000 serres.

Wit of blauw?

"Proef bij een erkende teler, want niet elke druif is zomaar een delicioze tafeldruif", geeft Erik als raad. "Tafeldruiven dragen het label Beschermd Oorsprongsbenaming, dat garandeert het echte, ambachtelijk geteelde luxe-product uit deze streek."



Erik Van Camp
51 jaar

Raakte als student in de ban van de tafeldruif. Gedreven druiventeler in Hoeilaart.

Proef je eerst de blauwe Royal, Ribier of Leopold III? Of misschien de witte Baidor, Muscat of Canon Hall? "De meesten kiezen Leopold III, maar ik vind een perfect rijpe en goed verwarmde Royal of Ribier zeker even lekker."

De smaak is alleszins verrukkelijk zoet, met oppeppend druivensuiker. De druiven hebben een karakteristiek donslaagje dat knapt als je erop bijt. Belangrijk: tafeldruiven hoeft je niet te wassen want dan verliezen ze dat fluwelen laagje. "Of nog een manier om te proeven: onze zelfgemaakte druivenconfituur is ook niet te versmaden", knipoogt Erik.

→ [VANCAMP.STORE](#)



Tafeldruiven hoeft je niet te wassen want dan verliezen ze dat fluwelen laagje."

Fietsen langs de Muscatroute

Een pittige fietsstreek, de Druivenstreek. De Muscatroute (39,3 km) neemt je mee langs glazen serres waar de dikke trossen Royal, Leopold III en Ribier rijpen en de serristen je met de glimlach laten proeven.

Vertrek aan het gemeentehuis van Hoeilaart in het Jan van Ruusbroeckpark en volg de knooppunten:



Af en toe moet je wat steviger op de pedalen staan om het dal van de IJse uit te raken. Je trapt door mooie stukken van het Zoniënwood, door open velden en naar bezoekerscentrum Druif in hartje Overijse. Tussen knooppunt 18 en 41 kom je ei zo na voorbij het winkeltje en de serres van Erik en Marie-Anne Van Camp. *

→ [TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/DRUIF](#)

- 1 De glazen dorpen van weleer.
- 2 Vraag de teler of je je eigen tros mag knippen.
- 3 Druiventeler Erik toont je graag zijn levenswerk.



tafeldruif

ZIJ MAKEN JOUW BEZOEK ONVERGETELIJK!

Ze dekken je bed met het zachtste donsdeken, brouwen de lekkerste bieren, duwen je op weg op je fietstocht, roeren in dampende potten en pannen, en zorgen op nog veel andere manieren voor een onvergetelijke vakantie. Ze zijn met veel, te veel om allemaal op te sommen. Maar deze negen willen we je niet onthouden. Zij zijn de genomineerden van de Toerisme Awards Vlaams-Brabant als dé toeristische onderneming 2023.

BIERHUIS OUD BEERSEL

Eerst redde Gert Christiaens brouwerij Oud Beersel uit 1882 van een teloorgang, en in 2022 heropende hij het gezellige, authentieke én innovatieve Bierhuis ernaast.

**Laarheidestraat 230,
Beersel**

→ [OUDBEERSEL.COM](https://oudbeersel.com)



BOERKE VAN MEENSEL

Voor het echte camperleven hoef je niet naar zuidelijke streken en duizenden kilometers te rijden. Boerke van Meensel biedt je een echte glampingervaring in het Hageland, met de mooiste locaties bij wijn- of fruitboeren.

**Wersbeekstraat 9,
Tielt-Winge**

→ [BOERKEVANMEENSEL.BE](https://boerkevanmeensel.be)

BROUWERIJ BOON

Frank Boon blies in de jaren '70 eigenhandig de brouwtraditie in het Pajottenland nieuw leven in. Vandaag is de familiale lambiekbrouwerij de grootste van de streek. Sinds kort kan je de brouwtraditie proeven in het nieuwe bezoekerscentrum met de BOON Bar, de Biershop en een proeverslokaal.

**Fonteinstraat 65,
Lembeek**

→ [BOON.BE](https://boon.be)



B&B MIRANOZA

Een luxueus verblijf, diep in het Meerdaalwoud en toch op amper twintig minuutjes van Leuven. De kleinschalige B&B Miranoza is de perfecte uitvalsbasis voor wandelingen en fietstochten in het groen.

**Alex Vermaelenstraat 53,
Oud-Heverlee**

→ [MIRANOZA.BE](https://miranoza.be)

SCOOTEVENTS

Duurzaam en geruisloos snor je door het Pajottenland, met het pittoreske dorpje Gaasbeek als uitvalsbasis. Toen Johan Limbourg de bierhandel overnam die zijn grootvader Maurice was gestart, wilde hij naast het bier ook de streek promoten. Hij verhuurt elektrische scooters en tekende de mooiste routes uit.

**Onderstraat 1,
Gaasbeek**

→ [SCOOTEVENTS.BE](https://scootevents.be)



Lambiek is meer dan een eeuwenoude traditie. Het is een rasecht en uniek toproduct.”

*Gert Christiaens -
Bierhuis Oud Beersel*



PAJOTSE FIETSVERHUUR DE SPAAK

Een stadsfiets, een elektrische fiets, driewieler of tandem? Pajotse Fietsverhuur De Spaak geeft bezoekers al 25 jaar een duwtje als ze vanuit Gooik al fietsend het Pajottenland verkennen. Je kan meteen ook een lunchpakket voor onderweg bestellen.

**Eeckelstraat 30,
Gooik**

→ [FIETSENDESPAAK.BE](https://fietsendespaak.be)



HOTEL PLUIMPAPAVER

Dit cosy Hagelandse hotel breidt tot eind september uit op een bijzondere manier: met vier ruime glampingtenten met een heerlijk zacht tweepersoonsbed en een eigen privéterrasje in de boomgaard. Maar ook de kamers binnen zijn warm en gezellig.

**Nopstal 51,
Rillaar**

→ [PLUIMPAPAVER.BE](https://pluimpapaver.be)

VAKANTIEWONING DE SCHUUR

Niet zomaar een vakantiewoning in het landelijke Vissenaken. Alle ruimtes zijn extra toegankelijk en kindvriendelijk. En heb je extra assistentie nodig, dan helpt het team opvoeder-begeleiders je met persoonlijke zorg. Want iedereen heeft recht op vakantie.

**Sint-Pietersstraat 119,
Vissenaken**

→ [DESCHUUR.ONLINE](https://deschuur.online)



TAVERNE HET BOS

Al in 1906 kon je in Het Bos iets drinken en een boterham met plattekaas eten. Vandaag is het nog steeds een zalige ontmoetingsplek aan de rand van bos en velden waar je lekker kan eten, met een grote buitenspeeltuin en boerderijdieren. *

**Dooren 61,
Merchtem**

→ [HETBOS.COM](https://hetbos.com)



**“Samen genieten,
lekker eten, kinderen
die ravotten, een
mooi uitzicht. Meer
moet dat niet zijn.”**

*Sam Van den Eynde -
Taverne Het Bos*

PROEF DE WITLOOFSTREEK

Volg de Witte Goudroute

De Egyptenaren gebruikten de bladeren van de cichoreiplant als medicijn tegen maagpijn en de Fransen brandden een soort bittere koffie van de wortel. Maar pas echt lekker werd het toen we hier in Vlaams-Brabant het witloof op de menukaart zetten.

Fietsen tussen aperitief en dessert

Letterlijk proeven van de witloofstreek? Maak dan een culinaire fietstocht van de ene horecazaak naar de andere door het land van het Witte Goud. Je trapt van aperitief naar voorgerecht, verder naar soep om via het hoofdgerecht bij het dessert te eindigen. Boek je arrangement via happentrappen.nl/route/292



Het kasteel van Rubens

In 1631 telde Peter Paul Rubens 93.000 carolusgulden neer voor een fraai optrekje in Elewijt. Hij woonde er van 1635 tot aan zijn dood in 1640. Nog tot 29 oktober brengt Stories Unfold het rijke verhaal van het kasteel tot leven. Met muziek, workshops, kunst, theater en veel meer. Plan je bezoekje alvast op storiesunfold.be.

Steendreef 77,
Elewijt

→ STORIESUNFOLD.BE

WITTE GOUDROUTE WEST

* **Startpunt**
Centrum
Kamphenhout

* **Fietstijd**
3 uur

* **Goed om te weten**
Vooral vlak terrein

* **Volg de fietsknooppunten:**



Brouwerij Van Campenhout

Witlov, zo heten de bieren van Kris Smedts en zijn vrouw Mieke Nijs. Kris is de vijfde generatie brouwer, van vader op zoon. Proef de bieren met een bordje bapas in het Labo Café van de brouwerij! Kies voor een lunch van witloof in hespenrolletjes. Of toch liever de witloofpizza?

Brouwerijstraat 23,
Kamphenhout

→ BROUWERIJVANCAMPENHOUT.BE



De Krop

Het verhaal van het witloof is ook het verhaal van de Groene Gordel. In het Witloofmuseum De Krop wandel je door de seizoenen, de verhalen en de geschiedenis van het Witte Goud. Herbeleef de witloofbals en de missverkiezingen, luister naar de verhalen in het witloofkot, sta oog in oog met de witlooftelers.

Dorpsstraat 9b,
Kamphenhout

→ KAMPENHOUT.BE/DEKROP



Digitaal wandelen

Geen paaltjes met wandelknooppunten te zien? Geen nood, het digitale wandelnetwerk is overal!

Met je smartphone

1. Surf naar TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/WANDELAPP en download de gratis Wandelknooppunt-app.
2. Met de wandelrouteplanner van de app kan je snel en eenvoudig een wandelroute uitstippelen op de kaart. Klik op het knooppunt waar je wilt starten en duid dan de knooppunten aan waarlangs je wilt wandelen. Of kies 'Surprise me', geef een gewenste afstand in, en de app verrast je met een wandellus.
3. Duw op 'Klaar' en kies voor 'Voeg toe aan favorieten'.
4. Geef de route een naam en een korte beschrijving.
5. Ga naar je vertrekpunt, open de Wandelknooppunt.app, ga naar 'Mijn routes' en open de route die je wil wandelen.
6. Duw onderaan op 'Bekijk route-opties' en kies voor 'Navigeer langs de route'.
7. Kies voor turn-by-turn navigatie en doorloop de verder opties.
8. Start de navigatie door onderaan op de witte pijl te duwen. De pijl toont waar je je op de route bevindt en de stemnavigatie zegt wanneer je links of rechts moet afslaan.

Hoezo, een digitaal wandelnetwerk?

Een digitaal wandelnetwerk heeft geen paaltjes en wegwijzers, maar wel knooppunten. Je komt ze alleen niet op het terrein tegen. Je volgt de knooppunten op de kaart of via de app Wandelknooppunt op je smartphone.

Hoe werkt het? Op één, twee, drie!

Zonder smartphone

1. Surf op je computer naar TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/WANDELROUTEPLANNER.
2. Stippel je route uit op de kaart: klik op het knooppunt waar je wilt starten en vervolgens op de knooppunten waarlangs je wilt wandelen.
3. Nog even op 'klaar' klikken en je kan je wandeling printen, als GPX-bestand opslaan of online delen.



WEETJES!

Met een simpele klik krijg je B&B's, musea, cafés, hoeevinkels en andere toffe en nuttige haltes op je wandelroute te zien. Wandelen was nog nooit zo gemakkelijk.

De rode knooppunten in de online wandelrouteplanner vind je ook terug op het terrein. De paarse knooppunten vormen de digitale wandelnetwerken en zijn dus niet zichtbaar onderweg.

5x
HOOGTE-
PUNTEN!

SCHATTEN ZOEKEN
IN ZOUTLEEUW

Weekendje Weg

1

2

Het ligt in de meest lieflijke uithoek van het Hageland en het is amper een dorp groot. Maar Zoutleeuw is een bijzondere stad met een krachtige geschiedenis en de allermooiste natuurlandschappen. Een verborgen schat, en neem dat maar heel letterlijk. Vijf hoogtepunten!

Blijf een nachtje langer

Zoutleeuw telt verschillende toffe logeeresjes: van een charmevolle vakantiewoning met gezellige binnenkoer, een ★★★★★-sterren B&B met zwembad en ontbijt op het dak tot een huisje in een sfeervolle gerestaureerde vierkantshoeve of een luxueus vakantieappartement langs het fietspad op de IJzerenweg. Ontdek ze op → [ZOUTLEEUW.BE](https://www.zoutleeuw.be) **SLAPEN-IN-ZOUTLEEUW**

DE SCHAT VAN DE LEONARDUSKERK

Ze waren rijk, de middeleeuwse Leeuvenaars, en dat mocht gezien worden. Met de welvaart die de haven op de Kleine Gete bracht, rustten ze hun prachtige Sint-Leonarduskerk uit met de fraaiste kunstwerken, schilderijen, beelden, retabels en meer. Elders in Vlaanderen vielen de kerkinterieurs ten prooi aan de Beeldenstorm en de Franse Revolutie, maar Zoutleeuw ont-snapte daaraan. Het maakt van de kerk een uniek museum van religieuze kunst.

Bewonder het houten Christusbeeldje uit 1060, en de bijna zes meter hoge paaskandelaar uit 1483. Hét pronkstuk? Dat is de 18 meter hoge sacramentstoren uit 1552, met 200 beeldjes uit de Bijbel. Het is zo straf dat ze van ver naar London komen om in het Victoria and Albert Museum alleen maar de replica te bewonderen. Dus komt dat zien!



1

EEN MIDDELEEUWS OPENLUCHTMUSEUM

Echt groot is de Grote Markt van Zoutleeuw niet, maar wat een verzameling aan bijzondere historische gebouwen. De Halle werd opgetrokken op de 12de-eeuwse vestigingswal en is een sfeervolle taverne. Let op het harnas in de gang! Ernaast zie je het stadhuis uit de 16de eeuw, gotisch met een vleugje renaissance. De Spiegel is het oudste burgerhuis van de stad, gebouwd in 1571. De beste plek om dat mooie centrum in één oogopslag te bewonderen? Een van de vele (verwarmde) terrasjes.

TIP! Spring binnen in de **Lakenhalle, het elegante gebouw dat aansluit bij het stadhuis. Waar vroeger het hart van de handel klopte, vind je vandaag een gezellig eetcafé.**



2



3

3

TWEE GETENROUTE

Vertrek aan Provinciedomein Het Vinne voor een fietstocht - 42 km lang - door het landschap van de Kleine en Grote Gete. Het fruit in de sierlijke plantages is aan het einde van de zomer plukrijp, hét moment om enkele blozende appels of peren recht van bij de fruitboer te kopen als tussendoortje. Zet je in Het Klokhuis in Halle-Booienhoven, een speels zitbankhuisje met een fruitige woordspeling er bovenop.

SELFIE? Het brugje bij de samenvloeiing van de Kleine en Grote Gete in Budingen is de ideale locatie voor de perfecte Instagramfoto.



4

4

TUSSEN HET RIET VAN HET VINNE

Volgens de legende ligt er een verzonken stad op de bodem van het Vinnemeer. Maar de pracht ligt boven het wateroppervlak. De rietkragen en knuppelpaden maken het grootste natuurlijke binnenmeer van Vlaanderen ook het mooiste. Het is een vogel- en wandelparadijs met een robuuste uitkijktoren, een speelbos, een avontuurlijke speeltuin en kronkelende vlonderpaden.

TIP! Zet je tent op in de kampeerzone en ontwaak met het gekwetter van duizenden watervogels.

5

NAAR DE BETHANIAKAPEL EN VERDER

De Bethaniawandeling (8,1 km) neemt je mee van het centrum van Zoutleeuw naar het groene, open landschap eromheen. Stille en rust dicteren je ritme langs grote boerderijen, kasseiwegen, boomgaarden en de eenzame Bethaniakapel uit 1659. *

WANDELING Vertrek op de Grote Markt en volg de knooppunten:



Volgens de legende ligt er een verzonken stad op de bodem van het Vinnemeer.



5

DIERIC BOUTS

FESTIVAL

Van 22 september tot 14 januari keert Dieric Bouts terug naar Leuven. De 15de-eeuwse Vlaamse Meester verruimt je blik.



1

1 Bouts gaat in confrontatie met beeldmakers van vandaag. De val van de verdoemden', Dieric Bouts, ca. 1450 | 'Star Wars: Attack of the Clones (2002)', digital concept art, Ryan Church.

2 Triptiek van Het Laatste Avondmaal' Dieric Bouts, M Leuven/ Sint-Pieterskerk

3 'Maria in gebed', komt van Berlijn naar Leuven.

Na meer dan vijf eeuwen is hij terug. En hoe!

Opnieuw doet de Vlaamse Meester waar hij zo goed in is: je blik verruimen! Je nieuwe horizons laten verkennen! Door de wereld op een andere, vernieuwende manier te bekijken laat hij de hele stad zinderen. Tijdens New Horizons I Dieric Bouts Festival geeft hij zo ook jouw kijk op kunst en cultuur een serieuze twist. De perfecte reden om dit najaar Leuven te verkennen. Mis deze hoogtepunten niet.

Start! 22 september – 30 september

Een lichte verstoring van de werkelijkheid palmt de straten van Leuven in tijdens de openingsweek van het stadsfestival.

Nooit eerder waren er zoveel werken van de Vlaamse Meester bijeen in zijn thuisstad."

Met het werk van Bouts als inspiratiebron zie je de stad in een heel ander perspectief. Met internationaal topcircus, blikverruimende 3D-straatkunst, augmented reality, ontmoeting en feest.

Dieric Bouts Beeldmaker 20 oktober - 14 januari

Nooit eerder waren er zoveel werken van de Vlaamse Meester bijeen in zijn thuisstad. Ze komen uit musea als het Louvre in Parijs, het Prado in Madrid of The National Gallery in Londen naar M Leuven. De werken tonen Bouts zoals hij was: geen romantisch genie of briljante uitvinder, maar een beeldmaker. Hij schilderde wat van hem verwacht werd en excelleerde daarin. Daarom staan de topwerken van de oude meester zij aan zij met de beeldmakers van vandaag: sportfotografen, filmmakers, game-ontwikkelaars, celebritystylisten en cartoonisten.

Kennis aan de Ketting 20 oktober - 14 januari

Zijn fake news, censuur, en (on)betrouwbare informatie typisch voor vandaag of bestonden ze ook al in de tijd van Bouts? De tentoonstelling Kennis aan de Ketting toont je via unieke objecten en verhalen dat deze thema's 500 jaar geleden net zo actueel waren als nu.

Ocean of Sound 7 december - 17 december

Het allereerste 4DSOUND festival in het land. Met ruimtelijke liveconcerten, intieme luistersessies in het donker en een vierdimensionale clubnacht. Zoals Bouts in zijn tijd een pionier was in perspectiefschilderkunst, zo zorgt 4DSOUND vandaag voor nieuwe perspectieven in muzikale beleving: van stereo naar vierdimensionaal luisteren. *

Tickets, reservaties of meer info?

→ DIERICBOUTSFESTIVAL.BE

Dieric wie?

Bouts, aangenaam! Je mag me gerust in één adem noemen met die andere belangrijke Vlaamse Meesters als Jan Van Eyck of Rogier Van der Weyden. Ik leefde van ongeveer 1410 tot 1475 en was een van de eerste kunstenaars in de Noordelijke Nederlanden die het wetenschappelijke lijnperspectief kon toepassen. Wist je dat twee meesterwerken van mij gewoon in de Sint-Pieterskerk van Leuven hangen: 'Het Laatste Avondmaal' en 'De marteling van de Heilige Erasmus'? Maar nu even niet: voor mijn grote overzichtstentoonstelling verhuizen ze naar M Leuven.

Bouts op je bord

De Leuvense restaurants eren Dieric Bouts op hun eigen wijze. Vier maanden lang proef je hun hedendaagse interpretaties van recepten uit de 15de eeuw. Als extraatje brouwt hoevrouwerij Hof ten Dormaal het bier BOUTS, een Leuvense witbier heruitgevonden op basis van smaakverslagen van zo'n 600 jaar geleden. Kaasmeester Elsen pakt uit met de Boutskaas, gedrenkt in het BOUTS-bier. Slagerij Rondou laat je proeven van de Boutsauccijs en patisserie-chocolaterie ZUUT verleidt je met een ambachtelijke kaas-mousse. Brouwerij De Coureur serveert een 'eerste avondmaal', een originele bier- en foodpairing. Alle deelnemende horeca en speciaalzaken vind je op:

→ DIERICBOUTSFESTIVAL.BE *

Wieda?

Culinaire tip!



Altijd wel iets anders te beleven tijdens een wandeling rond de vijvers van de Abdij van Park. Prachtig stukje natuur en mooi gerestaureerde abdij.”

Door de ogen van wandelaar Johan Morren

JOUW WANDELFOTO OP DE KAART?

Trek jij er graag op uit in de prachtige natuur van de wandelprovincie? Ken jij prikkelende routes, adembenemende plaatsen, deugdlopende stopplaatsen en cafés? Zet jouw ervaring, tips en passie op de kaart en deel jouw wandeltips met wandelaars uit heel het land!



#DEWANDELPROVINCIE

ABONNEER JE GRATIS OP DIT MAGAZINE

Krijg je nooit genoeg van Vlaams-Brabant? Neem dan een gratis* abonnement op dit Visit Vlaams-Brabant magazine. Twee keer per jaar valt het in je brievenbus, vol nieuwe fiets-, wandel- en bezoektips.

→ [TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/ABONNEMENT](https://toerismevlaamsbrabant.be/abonnement)



* mits jaarlijks €3 bijdrage voor de verzending

NOG NIET UITGEKEKEN?

Volg Toerisme Vlaams-Brabant op Facebook of Instagram en deel je mooiste foto's met **#dewandelprovincie**.